



## Orde van dienst witte donderdag 17 april 2025

*Thema: Geroepen tot dienstbaarheid*

*Liturgische kleur = wit*

### **DIENST VAN DE VOORBEREIDING**

Welkom door ouderling van dienst

Muzikale inleiding

**Psalm 16 'Bewaar mij want ik schuil bij U, o God', vers 1, 3 en 4**

Stilte, bemoediging en groet

Introductie/ duiding liturgische schikking

Kyriegebed, met tussenzang **547a 'Laten wij dan bidden'**

### **DIENST VAN HET WOORD**

Openingsvers bij de Woorddienst: Psalm 40:2 door Jan Heuseveldt

**Psalm 40a 'Hier ben ik God', door kwartet – refrein allen**

Eerste lezing: 1 Korintiërs 11:23-26 door Jan Heuseveldt

**Uit de Johannespassie: 'Dein will gescheh, Herr Gott, zugleich' door kwartet**

Evangelielezing: Johannes 13:1-15 door Jannica

**Lied 569 'Toen Jezus wist: nu is gekomen', vers 1-4 (begeleiding orgel + viool?)**

Korte meditatie

**Vioolsolo partita no. 2 in D mineur BWV 1004 III Sarabande (voorstel)**

**Psalm 116 'God heb ik lief' (klassiek eigentijdse Psalmberijming), vers 1, 2, 5, 7 en 9**

Collecte, ondertussen orgelspel

### **MAALTIJD VAN DE HEER**

**Lied naar de maaltijd toe: 'Al wat ademt moet nu zwijgen' (uit het liefste lied van overzee, vers 1 en 2 door kwartet, vers 3 en 4 allen**

Dankgebed en voorbeden

Geloofsbelijdenis van Nicea in beurtrollen (Jan Heuseveldt, Eva Krom en Bram Salomons) *-allen staan recht-*

Nodiging *-we vormen samen een kring-*

Tafelgebed

**Tibie paiom (Bortniansky) door kwartet (a-capella?)**

Vervolg tafelgebed

Onze Vader - vredesgroet

Gemeenschap van brood en wijn, ondertussen:

**Vioolsolo No. 2 in E majeur, BWV 1042: II. Adagio (voorstel)**

*Gemeente gaat zitten*

### **OVERGANG NAAR GOEDE VRIJDAG**

Lezen: Lucas 22:39-46 door Jan Heuseveldt

**Psalm 143 'O Here, hoor naar mijn gebeden', vers 4, 6, 7 en 8**

Woorden bij het leegmaken van de kerk

Avondgebed van Luther, gevolgd door **'Blijf met uw genade bij ons' (Taizé) – begeleiding orgel + viool? (herhaaldelijk zingen)**

*Ondertussen wordt de kerk leeggemaakt: het antependium, bekers, schalen worden weggedragen. De predikant doet de stola af en geeft deze mee.*

**Slotlied (staande): '247 'Blijf mij nabij', vers 1 en 3**

*In stilte verlaten we de kerk*