



Orde van dienst Goede Vrijdag

Thema: 'Huil niet om mij'

Liturgische kleur = zwart / predikant draagt geen stola

De lezingen worden in blokjes van 3 door 3 lectoren gelezen

WAKEN IN HET DONKER

Stilte – **Waisisi 'God so loved the world' (Stainer)**

Openingsgebed

Lied 951 'Liefelijk licht, dat ons van God verhaalt', vers 1, 2 en 3

Introductie op de dienst – duiding liturgische schikking

Psalmgebed: Ps 42:2-6,9-12; 43:1-5, met tussenzang: **De Noche (Taizé) 2x (Waisisi + samenzang)**

NACHT VAN DUISTERNIS EN BITTERE TRANEN

Meditatieve woorden: 'Zo lief had God de wereld'

Waisisi: 'The Greatest Love' (Williamson-Herms)

Lezen: Lucas 22:39-46 '*Jezus bidt in doodsangst*' – door Jannica

Lied 571 'In stille nacht houdt Hij de wacht', vers 1, 4 en 5

Lezen: Lucas 22:47-53 '*Het uur van macht en duisternis*' – door Maria Muller

Lezen: Lucas 22:54-62 '*Petrus hilde bittere tranen*' – door Henk Schouls

Lezen: Lucas 22:63-23:1 '*Voor de raad van Hogepriesters en Schriftgeleerden*' – door Marijke Speelman

Zingen: 'Zoon van David, om de slagen' (uit: het liefste lied van overzee), vers 1 en 2

Lezen: Lucas 23:2-7 '*Pilatus vindt geen schuld*' – door Maria Muller

Lezen: Lucas 23:8-12 '*Bij Herodes*' – door Henk Schouls

Lezen: Lucas 23:13-25 '*Uitgeleverd aan willekeur*' – door Marijke Speelman

Zingen: Zoon van David, om de slagen' (uit: het liefste lied van overzee', vers 3 en 4

Lezen: Lucas 23:26-32 '*Huil niet om mij dochters van Jeruzalem*' – door Maria Muller

Lezen: Lucas 23:33-43 '*Vergeef hen, want ze weten niet wat ze doen*' – door Henk Schouls

Lezen: Lucas 23:44-46 '*In uw handen leg ik mijn geest*' – door Marijke Speelman

De Paaskaars wordt gedooft – gevolgd door stiltemoment

Psalm 31 'Op U vertrouw ik, Heer der heren', vers 1, 2, 4 en 13

Meditatie: 'Hij is het licht in onze nacht'

Solo op cello: Pie Jesu (Fauré)

'Kruis van Christus, hout der schande' (uit het liefste lied van overzee), vers 1, 4, 6, 8 en 9

DE NACHT VALT IN

Lezen: Lucas 23:47-49 '*Deze mens was rechtvaardig*' – door Maria Muller

Lezen: Lucas 23:50-56 '*Jozef van Arimatea legt Jezus in een rotsgraf*' – door Jannica

Lied 590 'Nu valt de nacht', vers 1, 3 en 4

Voorbeden op Goede Vrijdag, met acclamatie: **Sfinte Dumnezeule (Taizé)**

Kruismeditatie 'het is volbracht', gevolgd door **'Where you there when they crucified my Lord' (Waisisi)**

Het geheimenis van het kruis – mensen leggen steentjes bij het kruis –

ondertussen delen uit de cellosuite no. 2 van Bach

Woorden bij het naar buiten gaan

Slotlied: Agnus Dei (Sela) door Waisisi

In stilte verlaten we de kerk