



Orde van dienst Hemelvaart 9 mei 2024 in de Gasthuiskerk

- Aanvangslied: Ps 91: 1,2
- De tien woorden als Heenzending (tekst mag evt. op de beamer, zie hieronder).
- Als gebed voor de dienst: Lied 314 geheel
- Lezingen: Lukas 24: 44-53 en Johannes 14: 12-28, 16: 5-11
- Lied na schriftlezingen: Lied 653: 1, 4, 7
- Lied na verkondiging: Liedboek voor de Kerken *Gezang 231: 1,2 (Wij knielen voor Uw zetel neer)*
- Slotlied: Lied 654: 1, 5, 6

DE TIEN WOORDEN ALS HEENZENDING

Goed is het wat Gij hebt ingezet, God,
Gij wijst ons de weg naar uw toekomst.
Wij loven en danken U, omdat Gij tot ons blijft zeggen:

Ik ben de Eeuwige, uw God;
Ik heb u uitgeleid,
weg uit het diensthuis.
Gij zult geen andere goden hebben voor mijn aangezicht.
Gij zult u geen beeld maken van enig schepsel
en daarvoor buigen en het dienen.
Gij zult de Naam van de Eeuwige, uw God,
niet voor niets gebruiken.
Onderhoud de rustdag.
Dan zult gij geen werk doen,
en niemand die met u is.
Heilig is die dag en gezegend.
Eer uw vader en moeder,
opdat uw dagen verlengd worden
in het land dat de Eeuwige, uw God, u geeft.
Gij zult niet doodslaan.
Gij zult elkaar niet ontrouw zijn.
Gij zult niet stelen.
Gij zult geen onwaarheid spreken tegen uw naaste.
En gij zult uw zinnen niet zetten op wat van uw naaste is.

Goed is het wat Gij hebt ingezet, God,
Gij wijst ons de weg naar uw toekomst.