

GEEF LICHT

EEN BETER LEVEN VOOR VLUCHTELINGENKINDEREN
IN GRIEKENLAND

“

VLUCHTELINGENKINDEREN, WIE ZIJN ZIJ?

MAAK KENNIS MET IBRAHIM, ILANA, ASIF EN DUNIA

“

IN ACTIE

*ZO HELPT KERK IN ACTIE VLUCHTELINGEN
IN GRIEKENLAND EN WERELDWIJD*



Huis-aan-huiscollecte Kerk in Actie
22-29 november

**kerk
in actie**



Protestantse
Kerk

EEN BETER LEVEN VOOR VLUCHTELINGENKINDEREN

Geef licht!

Die onschuldige blikken in de ogen van vluchtelingenkinderen... Die soms in één dag meer meemaken dan anderen in een heel leven. Die blikken laten me niet los. De vluchtelingen crisis in Europa (en wereldwijd) is iets waar we niet omheen kunnen én willen. Het is onze verantwoordelijkheid om er voor vluchtelingen te zijn. Daarom zet Kerk in Actie zich al jarenlang voor hen in. Elk jaar rond Kerst doen we aan alle Nederlanders een extra oproep om bij te dragen aan deze hulp: door mee te doen met de kerstcampagne van Kerk in Actie en door te geven aan de landelijke huis-aan-huiscollecte. Want we mogen niet weggijken. De kerstverlichting mag ons niet verblinden voor wat er verderop in de wereld gebeurt. Integendeel, het moedigt ons juist aan om het Licht van Kerst door te geven aan iedereen die onze hulp nodig heeft. Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland en wereldwijd!



Jurjen de Groot | Directeur Kerk in Actie

Een gammele tent. Extreme kou of juist ondraaglijke hitte. Onveiligheid. Gebrek aan schoon drinkwater, medicijnen, sanitaire voorzieningen. Maar misschien wel het ergst van alles: de uitzichtloosheid, het jarenlange, onzekere wachten. Dat is de realiteit waarin duizenden kinderen in Griekse vluchtelingenkampen opgroeien. Wij gunnen hen een beter leven! Daarom komen we in actie. Doet u mee? In dit minimagazine leest u alles over de situatie van vluchtelingenkinderen en hoe wij hen kunnen helpen.

Kerk in Actie gelooft in delen

Kerk in Actie is het diaconale programma van de Protestantse Kerk in Nederland. Geïnspireerd door Jezus Christus willen we delen van wat ons gegeven is om mensen hoop te bieden en tot hun recht te laten komen. Met Kerst komen we in actie voor vluchtelingenkinderen in Griekenland en wereldwijd. Hoe doen we dat?

- Met de kerstcampagne Geef licht! van advent tot Kerst
- Met de landelijke huis-aan-huiscollecte, van 22-27 november

Kijk op kerkinactie.nl/geeflicht.

Inhoud

- 4 Vijf veelgestelde vragen over vluchtelingen in Griekenland
- 6 Maak kennis met vier vluchtelingenkinderen: Ibrahim, Ilana, Asif en Dunia
- 9 Wat doet Kerk in Actie voor vluchtelingen?
- 10 Vluchtelingen wereldwijd en hoe Kerk in Actie helpt
- 12 Huis-aan-huiscollecte voor vluchtelingenkinderen: doet u mee?
- 14 Dit is er vorig jaar met uw geld gebeurd en dit is er nog nodig
- 15 Rainbow, de duif van Kerk in Actie, op Lesbos



GRATIS
winactie

Wat maakt een vluchteling mee in zijn land, tijdens zijn vlucht en in Griekenland? De bijenhouder van Aleppo geeft hiervan een aangrijpend beeld. Als ze alles hebben verloren, vluchten bijenhouder Nuri en zijn vrouw Afra weg uit Syrië. Op hun reis worden ze geconfronteerd met de schokkende realiteit van het vluchtelingenbestaan.

ACTIE! Uitgeverij Mozaïek verdeelt 10 gratis boeken onder de lezers van dit minimagazine. Doe mee met deze winactie door uw gegevens in te vullen op kerkinactie.nl/bijenhouder. De winnaars krijgen half januari bericht.

De bijenhouder van Aleppo, Christy Lefteri, Uitgeverij Mozaïek



5 VEELGESTELDE VRAGEN OVER VLUCHTELINGEN IN GRIEKENLAND

Sinds 2015 spreken we in Europa van een vluchtelingencrisis. De beelden van de gammele bootjes en overvolle kampen staan op ons netvlies gebrand. Hoe is het zover gekomen... en 4 andere veelgestelde vragen over vluchtelingen in Griekenland.



Hoe is de situatie in Griekenland op dit moment?

In januari 2021 waren er ongeveer 120.000 asielzoekers en migranten in Griekenland, onder wie 4.050 alleenstaande minderjarigen. Vooral de 18.500 asielzoekers in vluchtelingencentra op de Griekse eilanden leven in extreem moeilijke omstandigheden, vaak afgesloten van de buitenwereld. Onder hen zijn 5.000 kinderen en 300 alleenreizende minderjarigen. Voogdij, juridische hulp en toegang tot formeel onderwijs zijn niet goed geregeld.

In 2015 kwamen er 860.000 vluchtelingen in Griekenland aan, vooral uit Syrië. In 2020 waren dat er slechts 15.700. De meeste vluchtelingen komen nu uit Afghanistan, Somalië en Congo, waar het erg onveilig is. Waar de meesten eerst over zee kwamen, komt de meerderheid nu over land. Vluchtelingen via zee worden namelijk regelmatig teruggeduwd (pushbacks).



Hoe is het zover gekomen?

Door de oorlog in Syrië nam het aantal vluchtelingen in Europa in 2015 enorm toe. In plaats van een oplossing in Europa te zoeken, maakten een aantal landen (waaronder Nederland) in 2016 een afspraak met Turkije, die nog steeds grote gevolgen voor vluchtelingen heeft. Deze 'Turkijedeal' moest er vooral voor zorgen dat vluchtelingen niet meer naar Europa zouden komen. Turkije beloofde haar grenzen strenger te bewaken in ruil voor geld en makkelijker toegang voor Turken tot Europa. Kansarme vluchtelingen die de oversteek naar Griekenland maakten, zouden worden teruggestuurd naar Turkije, kansrijke eerlijk verdeeld over Europese landen. Maar omdat volgens rechters Turkije inmiddels geen veilig land meer is, kunnen veel vluchtelingen niet worden teruggestuurd. En Europese landen komen hun beloften niet na. Hierdoor zitten veel vluchtelingen jarenlang vast in Griekenland.



Is er een oplossing?

Als Europa meer steun biedt aan de opvang in Griekenland, kunnen vluchtelingen (en met name alleenreizende minderjarigen) beter worden opgevangen. Daarnaast moeten vluchtelingen sneller worden opgenomen in andere Europese landen. In landen als Nederland, Duitsland en Finland is er voldoende draagvlak onder de bevolking om kinderen en kwetsbare asielzoekers op te vangen en te helpen bij hun integratie.

Veel vluchtelingen riskeren hun leven tijdens een gevaarlijke reis en verliezen in Europa hun hoop. Als ze met een humanitair visum asiel kunnen aanvragen vanuit een vluchtelingenkamp dichtbij huis, kunnen ze een vliegticket kopen, wat veel onnodig leed bespaart.

Kerken kunnen hun stem laten horen tegen dit onrecht en voor meer menselijkheid.



Wat doet Kerk in Actie?

Kerk in Actie werkt op Lesbos samen met de organisatie Borderline en op het vasteland met twee organisaties van de Grieks-Orthodoxe kerk. Samen geloven we dat vluchtelingen recht hebben op een beter leven. We helpen met voedsel, kleding en onderwijs en proberen hen op een betere plek te krijgen. Ook investeren we in de landen van herkomst in een beter leven voor kinderen. Lees op pagina 9 meer over onze hulp.

Wat kan ik doen?

- Volg het nieuws en bekijk films, bijvoorbeeld via Movies that Matter.
- Abonneer u op de digitale nieuwsbrief Vlugschrift van Kerk in Actie
- Geef aan de collecte van Kerk in Actie.
- Help collecteren (kijk op pag. 12).
- Teken de petitie van Kerk in Actie voor vluchtelingenkinderen.
- Deel je tafel met vluchtelingen.
- Help vluchtelingen met inburgeren.



Kijk op kerkinactie.nl/vluchtelingen

Vluchtelingenkinderen in Griekenland: **WIE ZIJN ZIJ?**



Alleen al in Griekenland zijn er maar liefst 50.000 vluchtelingenkinderen. Wie zijn zij en wat is hun verhaal? Maak kennis met vier van hen: Ibrahim, Ilana, Asif en Dunia.

Ibrahim (12) uit Syrië

“Bijna mijn hele leven al is het oorlog in Syrië. Er zijn erge dingen gebeurd. Mijn broer is gestorven en onze familie is uit elkaar gerukt. Ik woon met mijn vader en andere familieleden in Griekenland, mijn moeder en broertje zijn nog in Syrië. Het was heel naar om te vluchten. Smokkelaars probeerden ons in Turkije te brengen, maar we

werden bij de grens opgepakt en drie maanden gevangen gezet. Na onze vrijlating vertrokken we met een boot naar Lesbos. Een vreselijke tocht. Ook in het vluchtelingenkamp was het gevaarlijk. Groepen vochten er met messen en stenen. Gelukkig konden we na een tijdje in een appartementje gaan wonen. Door het coronavirus mogen vluchtelingen hier niet

naar een gewone school. Ik ben blij dat ik in een speciale klas voor vluchtelingenkinderen lessen wiskunde, Grieks en Engels kan volgen. Mijn droom? In een vrij land wonen en naar school gaan, voetballen en fietsen. En... mijn moeder weer knuffelen!”

Lees het hele verhaal van Ibrahim op kerkinactie.nl/ibrahim.

Ilana (18) uit Afghanistan

“Mijn hart huilt om Afghanistan. De oorlog veranderde mijn prachtige land in een plek waar je nooit zonder angst slaapt. Vier jaar geleden voelden mijn ouders zich gedwongen om te vluchten. Na een reis vol gevaren kwamen we hoopvol op Lesbos aan. De werkelijkheid in het vluchtelingenkamp was anders dan we hadden gehoopt. De enorme hitte of bittere kou zijn verschrikkelijk. Soms is er geen eten, geen water en geen plek om te slapen. Alle onzekerheden maken me gek. Mijn broers zijn ziek, maar we mogen niet naar het vasteland voor behandeling. Ons asielerzoek is al drie keer afgewezen. Ondanks alles blijf ik hopen op betere tijden. Ik ga hier naar school en volg lessen wiskunde, Engels en Grieks. Later wil ik graag mensen helpen en dokter of lerares worden. Veel geld hoeft ik niet, als ik maar bij mijn familie kan zijn. Ik wens dat er ooit overal vrede is. Dat ik niet alleen als vluchteling wordt gezien, maar gewoon als mens.”

Lees het hele verhaal van Ilana op kerkinactie.nl/ilana.

Asif (16) uit Afghanistan

“Ik ben heel bang geweest: alleen op de vlucht, zonder ouders. Al op jonge leeftijd vluchtte ik met mijn familie naar Iran, maar daar werd ik van school gestuurd, omdat ik als Afghaan geen geldige papieren had. Ik wilde naar Europa om een toekomst op te bouwen. Urenlang heb ik in benauwde busjes gezeten, nachten in het pikkedonker door de bergen gelopen en dagen geschuuld in vervallen huizen om uit handen van de politie te blijven. Uiteindelijk werden we met 50 mensen in een klein busje naar de kust gebracht en de zee opgestuurd in een gammel bootje. Dat raakte midden in de nacht lek. De boot liep vol, onze spullen moesten overboord. Gelukkig vond de Griekse kustwacht ons. In kamp Moria werden mijn papieren ingenomen, daarna werd ik op straat gezet. Na drie maanden overleven werd ik ondergebracht in een huis voor minderjarige vluchtelingen bij Athene. Hier ben ik veilig, kan ik medische zorg krijgen en naar school. Misschien krijg ik zelfs de kans om in Amerika te studeren. Ik zet alles op alles om dat te bereiken.”

Lees het hele verhaal van Asif op kerkinactie.nl/asif.

>>>



“
**MIJN MOEDER WAS
VAAK BANG, OMDAT
MIJN VADER NIET BIJ
ONS WOONDE**

Dunia (11) uit Gaza

“Wij zijn gevlucht nadat er een bom op ons huis was gevallen. Het huis stortte in, mijn opa is daarbij omgekomen. We zijn halsoverkop via Egypte naar Turkije gereisd, maar daar werd mijn vader opgepakt. Ik weet niet eens waarom. Mijn moeder besloot met mij en mijn zes broers en zusjes verder te vluchten. In een

rubberbootje staken we de zee over naar Griekenland, waar we in een vluchtelingenkamp terecht kwamen. Het was daar niet fijn. Mijn moeder was vaak bang, omdat mijn vader niet bij ons woonde. Mijn oudere broer Reyad zorgde goed voor ons, hij liep bijvoorbeeld altijd met mij mee naar school. Gelukkig werd mijn vader na een jaar vrijgelaten en kon hij ook

naar Griekenland komen. We wonen nu in een appartementje in Athene, dat is veel prettiger dan in het kamp. De kerk helpt ons met voedselpakketten en ik kan hier ook naar school. Ik hoop dat ik later dokter kan worden en veel mensenlevens kan redden.” ✳

Lees het hele verhaal van Dunia op kerkinactie.nl/dunia.

WAT DOET KERK IN ACTIE VOOR MENSEN OP DE VLUCHT?

Wereldwijd zijn er meer dan 82 miljoen mensen op de vlucht. Dat betekent dat 1 op de 100 mensen vluchteling is. Door rampen en oorlogen verdreven van huis en haard zijn ze op zoek naar een veilige plek en een betere toekomst. Kerk in Actie zet zich samen met lokale kerken en partnerorganisaties in om vluchtelingen overal ter wereld hulp te bieden: in hun land van herkomst, tijdens hun vlucht en in Nederland.

Hulp in het land van herkomst

Om schade bij toekomstige rampen te voorkomen of te beperken doet Kerk in Actie veel aan rampenpreventie. We maken mensen weerbaar voor klimaatverandering en andere bedreigingen. Met intensieve trainingen leren mensen bijvoorbeeld welke gewassen goed tegen droogte kunnen of hoe zij een huis kunnen bouwen dat bestand is tegen een orkaan of aardbeving.

Hulp tijdens de vlucht

Als er oorlog uitbreekt, of mensen toch getroffen worden door rampen, moeten ze vluchten. Vaak vinden ze opvang in eigen land of de buurlanden. Soms trekken ze verder. Overal bieden kerken hulp aan deze mensen, zoals in Griekenland, maar we geven ook hulp aan vluchtelingen en ontheemden in landen als Irak en Syrië. Kijk eens op de wereldkaart op pagina 10 en 11 om te zien waar Kerk in Actie vluchtelingen helpt.

Hulp in Nederland

In Nederland steunt Kerk in Actie projecten om vluchtelingen humaan op te vangen en perspectief te bieden. We strijden voor een menswaardig bestaan voor ongedocumenteerden en uitgeprocedeerden. Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Wie ongedocumenteerd in Nederland leeft, heeft maar weinig rechten. Diverse kerkelijke initiatieven helpen ongedocumenteerden met informatie, advies en scholing en stimuleren hun zelfredzaamheid. Daarnaast zetten we ons met anderen in voor een beter vluchtelingenbeleid, dat de internationale verdragen rond mensenrechten en de rechten van vluchtelingen en kinderen respecteert. ✳

Kijk voor uitgebreidere informatie op kerkinactie.nl/vluchtelingen.



Hulp aan vluchtelingen

WERELDWIJD

Wereldwijd zijn er ruim 82 miljoen vluchtelingen.
Waar helpt Kerk in Actie en hoe helpen we daar?



Ethiopië
Voedsel, water, sanitaire voorzieningen en trainingen over vreedzaam samenleven voor de slachtoffers van het conflict in Tigray.



Griekenland
Eerste hulp, transport en juridische begeleiding voor vluchtelingen die per boot op Lesbos aankomen. Onderwijs voor vluchtelingenkinderen. Opvang van minderjarige alleenstaande vluchtelingen. Voedsel, zeep en materialen voor persoonlijke verzorging voor vluchtelingengezinnen.



Kameroen
Voedsel, kleding, onderdak, medische zorg en traumahulp voor ontheemden. Training in verbeterde landbouwtechnieken en vakonderwijs voor jongeren.

Syrië (en Jordanië en Irak)
Vakopleidingen en ondersteuning bij het starten van een eigen bedrijf voor ontheemden en Syrische vluchtelingen in Jordanië en Irak.



Nigeria
Voedsel, drinkwater en wc's voor ontheemden. Trainingen in levensonderhoud, traumaverwerking en vredesopbouw.

Zuid-Soedan
Voedsel, huishoudelijke spullen en tijdelijk onderdak voor slachtoffers van overstromingen. Reparatie van dijken, wc's en klaslokalen.



Myanmar
Onderwijs voor vluchtelingenkinderen en geboortebewijzen voor baby's die tijdens of na de vlucht zijn geboren, zodat zij niet stateloos zijn. Noodhulp voor vluchtelingen na de staatsgreep.



Nederland
Activiteiten voor kinderen in asielaanbestedingscentra. Hulp, zorg en opvang voor vluchtelingen, al dan niet met papieren. Ondersteuning voor geloofsgemeenschappen die vluchtelingen in nood helpen.



Colombia
Voorlichting tegen uitbuiting en vaktrainingen voor Venezuelaanse vluchtelingen.



Bangladesh
Voedsel, drinkwater en wc's voor ontheemden. Trainingen in levensonderhoud, traumaverwerking en vredesopbouw.



Libanon
Medische, ouderen- en thuiszorgtraining voor Syrische vluchtelingen en psychosociale hulp, huiswerkbegeleiding en vaktrainingen voor jonge vluchtelingen.





HUIS-AAN-HUISCOLLECTE KERK IN ACTIE: WE GAAN DOOR!

Vorig jaar, in 2020, organiseerde Kerk in Actie voor het eerst een landelijke huis-aan-huiscollecte voor vluchtelingenkinderen in Griekenland. De 5.400 vrijwilligers maakten deze actie tot een groot succes.

Aangemoedigd door de slogan 'Geef licht aan vluchtelingenkinderen in Griekenland' trotseerden coördinatoren en collectanten in de eerste week van december 2020 het winterweer voor de huis-aan-huiscollecte van Kerk in Actie. De totale opbrengst was maar liefst € 550.000, waarvan € 88.000 via online collectebussen. Een fantastisch bedrag!

De collectanten gaven aan dat het mooie collectiedoel dé reden was om mee te doen. Ook de gevers voelden zich hierdoor aangesproken. "Wat mooi dat de kerk zich van deze kant laat zien", zeiden ze. De hoge busopbrengst van gemiddeld € 95, maar ook de gemiddelde gift (€ 15,63 bij 'gewone' bussen en € 7,12 bij online bussen) lagen respectievelijk 50% en 15% hoger dan de landelijke gemiddelden.

Kerk in Actie dankt alle vrijwilligers voor hun inzet! Doet u mee om de collecte van 2021 opnieuw tot een succes te maken, bijvoorbeeld door (online) te collecteren? Van 22-27 november gaan we weer langs de deuren. Samen geven we vluchtelingenkinderen licht en hoop op een toekomst in vrede en veiligheid.

Kijk voor meer info op kerkinactie.nl/huisaanhuiscollecte.

Feitjes en cijfers huis-aan-huiscollecte 2020

- € 550.000 totaalopbrengst
- 400 coördinatoren (en dus dorpen of wijken)
- 5.000 collectanten
- 538 online collectebussen
- € 95 gemiddelde opbrengst gewone collectebus
- € 15,63 gemiddelde gift bij gewone collectebus
- € 7,12 gemiddelde gift bij online collectebus
- 80,2% van de collectanten gaf aan dat het collectiedoel de reden was om mee te doen

Collecteer
online mee!

Maak uw eigen collectebus aan
via kerkinactie.nl/onlinecollecte

“

"Ik deelde mijn online collectebus via Whatsapp met familie en vrienden en haalde binnen een paar dagen meer dan 300 euro op. Dat had ik nooit verwacht!"
Online collectant 2020

”

kerk
in actie

Kom in actie voor vluchtelingen-
kinderen in Griekenland

HOE HELPT KERK IN ACTIE IN GRIEKENLAND EN WAT IS DAARVOOR NODIG?



Samen met drie partnerorganisaties werkt Kerk in Actie in Griekenland aan een beter leven voor vluchtelingenkinderen. Wat doen deze organisaties en wat is er nodig om door te kunnen gaan met hulp?

Kerk in Actie werkt in Griekenland samen met Borderline op Lesbos, en met Synyparxis en Apostoli, twee projecten van de Grieks-Orthodoxe kerk, op het Griekse vasteland. Borderline laat vluchtelingen bij aankomst op Lesbos op krachten komen door ze eten en drinken aan te bieden. Daarna krijgen ze hulp bij het invullen van officiële documenten. Op een eigen school kunnen vluchtelingenkinderen van 6 tot 17 jaar lessen Engels, Grieks en wiskunde volgen. Synyparxis geeft zorg en begeleiding aan alleenreizende minderjarige vluchtelingen in vier opvangcentra op het Griekse vasteland. In de voedselkeuken van partnerorganisatie Apostoli in Athene krijgen vluchtelingen en dakloze Grieken elke dag een maaltijd. Arme gezinnen krijgen elke maand een voedselpakket en in vluchtelingenkampen worden zeep en andere spullen voor persoonlijke verzorging uitgedeeld.

De hulp in 2020 in cijfers:

- 2.000 hygiënepakketten voor vluchtelingen in opvangkampen.
- 5.000 mensen kregen hulp bij administratieve zaken.
- 6.000 voedselpakketten voor vluchtelingengezinnen.

- 7.500 maaltijden voor vluchtelingen en dakloze Grieken.
- 154 kinderen volgden lessen.
- In 4 opvangcentra in Athene kregen 160 minderjarige vluchtelingen zorg en begeleiding.

In 2021 gaat onze hulp aan vluchtelingenkinderen in Griekenland onverminderd door. We doen er nog een schepje bovenop, want de nood is hoog. Onze partner Synyparxis opent drie extra opvangcentra voor minderjarige vluchtelingen. Kerk in Actie ondersteunt ook hun sportactiviteiten.

- Voor € 17 krijgt een vluchtelingengezin een voedselpakket, voldoende voor een maand.
- Voor € 30 krijgen 50 vluchtelingen water en een gezonde reep na aankomst op Lesbos.
- Voor € 250 per maand krijgen 10 vluchtelingenkinderen lessen op Lesbos.

Helpt u mee?

Geef via de QR-code. Hartelijk dank voor uw betrokkenheid! *



Rainbow vliegt naar Griekenland

Roekoe! Weten jullie wie ik ben? Ik ben Rainbow, de duif van Kerk in Actie. Ik vlieg de hele wereld over en terug in Nederland vertel ik jullie verhalen over bijzondere kinderen die ik heb ontmoet.

Afgelopen zomer wilde ik eens lekker op vakantie gaan naar het zonnige eiland Lesbos in Griekenland. Nou, die vakantie liep even anders dan ik had gedacht. Luister maar!

“Help, help!” Toen ik bij het eiland met witte stranden aankwam, hoorde ik opeens kinderstemmen om hulp roepen. Waar kwam dat nou vandaan? Ik tuurde in de verte en... daar dobberde een rubberbootje op zee. Toen ik dichterbij kwam, schrok ik: het bootje zat zo vol mensen dat het bijna zonk! Achterin zat een meisje te huilen. Ik ging naast haar zitten, op de rand. “Kan ik iets voor je doen?” vroeg ik. “En hoe heet je eigenlijk?” “Ik heet Isan,” zei het meisje snikkend, “en ik ben zo bang. Samen met mijn moeder ben ik gevlucht uit mijn land. Het was daar niet meer veilig. We hoorden dat Griekenland een goede plek is, maar om daar te komen moesten we deze grote zee oversteken. We varen al een dag en een nacht. Het is zo koud en onze tas is door de hoge golven overboord gespoeld. Nu zijn we al onze spullen ook nog kwijt.”

“Ik snap heel goed dat je bang bent, Isan”, ze ik. “Maar je bent er bijna! Weet je wat, ik vlieg alvast vooruit om te kijken of er mensen zijn die jullie kunnen helpen!”

“Kom je snel terug?”, vroeg Isan. “Tuurlijk” antwoordde ik. Zo snel ik kon vloog ik terug naar Lesbos, op zoek naar een kerk. Daar zijn altijd mensen die graag iets voor anderen willen doen. Ik ontmoette Catharina. “Kunnen jullie Isan helpen?”, vroeg ik haar. “Natuurlijk”, zei Catharina. “Er komen hier vaak vluchtelingen in rubberbootjes aan. Wij helpen hen met droge kleding, eten en drinken en een slaapplek. Vlieg jij terug naar Isan, om haar te vertellen dat het goed gaat komen? Dan wacht ik jullie op bij het strand!”

Snel vloog ik naar Isan. “Catharina van de kerk op Lesbos weet dat jullie eraan komen,” riep ik haar toe. “Ze wacht op het strand op jullie om jullie op te vangen.” Er verscheen een glimlach op het gezicht van Isan. Ik ging naast haar zitten, en voer met haar mee naar Griekenland, een nieuwe toekomst tegemoet. *

KEN JE RAINBOW NOG NIET?

Kijk dan op kerkinactie.nl/kidsinactie. Rainbow is ook altijd bij kinderconcerten en -voorstellingen. Kom je een keer kijken? Kijk op zingenindekerk.nl voor het programma.

Voor jou

In de straten zoek ik je gestalte.
Op het plein scan ik gezichten een voor een,
Ik herken je, ben je daar toevallig?
Maar nee, je bent een ander, en ik sta alleen.

Ergens tussen rampgebied en oorlog,
ergens onderweg - ineens was ik je kwijt.
Hoe ik zoek, zo moederziel verloren,
met miljoenen mensen eenzaam wereldwijd -

Ik steek m'n licht op bij de hulpverleners,
engelen zijn zij,
die lichtjes in zich dragen. Stille hoop voor mij.

Tussen andere talen onverstaanbaar
moet ik leven van de straat en van de geef.
Ver weg in registers staan de namen
waar familieleden zoeken of ik leef.

Ik steek een licht op om advent te vieren.
Deel het licht met mij,
zodat ik hoop blijf houden. Kind, kom dichterbij.

In dit licht is ieder mens bijzonder,
op het plein scan ik gezichten een voor een.
Ik geloof nog altijd in het wonder
van familie, samen om me heen.

© *Ria Borkent, advent 2017*

COLOFON

Kerk in Actie
Postbus 456
3500 AL Utrecht
Tel. (030) 880 1456

E-mail redactie: magazine@kerkinactie.nl
Website: www.kerkinactie.nl
Bankrekening: NL89 ABNA 0457 457 457

Samenstelling: Mathilde Schouwstra
Redactie: Florette Koning, Heleen
Platschorre, Marleen de Sterke,
Tineke van der Stok, Riejan de Winter
Fotografie: Yousif Al Shewaili, Borderline
Lesvos, Lefteris Partalis, Byron Smith/
Getty Images, Niels Wenstedt
Vormgeving: Robin Sala
Druk: De Groot, Goudriaan

Kijk ook op: kerkinactie.nl/geeflicht

kerk
in actie