

# DE KONING MAAKT ONS SAMEN EEN



## Startdienst

op 19 september 2021  
11.00 uur in de tuin van familie Colijn  
of  
10.00 uur in de Thomaskerk

Met  
Waisi  
Mar van der Veer, musicus  
Ds. Freek Schipper, voorganger



## Muziek voor de dienst

### Welkom en mededelingen

### Meditatieve muzikale inleiding door Waisisi: Be still

*Wees stil in de aanwezigheid van de Heer, de Heilige.  
Buig je voor hem neer. Er is geen kwaad in hem. We staan  
op heilige grond.*

*Wees stil want de heerlijkheid van de Heer omstraalt ons.  
Ontzagwekkend is zijn glorie.*

*Wees stil, want de kracht van de Heer beweegt zich hier.  
Hij komt om ons rein en heel te maken.  
Ontvang het in geloof.*

### We zingen staande Lied 150a: 1 - 4



**Ge-pre-zen zij God! Gij en-ge-len-koor**



**dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn Woord!**



**Gij he-me-len, loof Hem wiens hand alles schiep,**



**die al-len daar-bo-ven tot dank-zeg-ging riep.**

Geprezen zij God! Gij allen op aard,  
aanbid Hem die u als kinderen aanvaardt.  
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.  
Beantwoord zijn liefde: leef altijd voor Hem!

Geprezen zij God! Laat alles wat leeft  
nu zingen voor Hem die alles ons geeft.  
Laat jubelen het orgel, laat harp en trompet  
de glorie doen klinken van Hem die ons redt.

Geprezen zij God! Ons lied is gewijd  
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.  
Om zijn goede schepping, om hemels genot,  
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God!

## **Woord van vertrouwen**

### **Groet**

### **Gebed om Gods hulp**

### **We zingen samen met Waisisi Lied 303 uit de bundel 'Op Toonhoogte' als Gloria**

U maakt ons één,  
U bracht ons tezamen,  
Wij eren en aanbidden U.  
U maakt ons één,  
U bracht ons tezamen,  
Wij eren en aanbidden U.  
Wordt uw wil gedaan, dan bindt ons saam,  
iedereen zal deel zijn van uw gezin.

### **Gedicht** bij de opening van de Bijbel

### **Gesprek met de kinderen** voor ze naar de kinderdienst gaan

### **Lezing van 1 Samuël 16: 1-13a**

De HEER vroeg aan Samuël: 'Hoe lang blijf je er nog over treuren dat ik Saul als koning van Israël verworpen heb? Kom, vul je hoorn met olie en ga voor mij naar Isaï in Betlehem, want een van zijn zonen heb ik als koning uitgekozen.' 'Hoe kan ik dat nu doen?' wierp Samuël tegen. 'Saul zal me vermoorden als hij het hoort.' De

HEER antwoordde: 'Neem een jonge koe mee en zeg dat je bent gekomen om de HEER een offer te brengen. Nodig Isaï uit voor het offermaal, dan zal ik je laten weten wat je doen moet. Wie ik je aanwijs, die moet je voor mij zalven.' Samuël deed wat de HEER had gezegd. Toen hij in Betlehem aankwam, kwamen de bestuurders van de stad hem ongerust tegemoet en vroegen: 'Uw komst is toch geen slecht teken?' 'Wees gerust,' antwoordde Samuël. 'Ik ben gekomen om de HEER een offer te brengen. Reinig u en neem samen met mij deel aan het offermaal.' Ook Isaï en zijn zonen nodigde hij uit. Bij hun aankomst viel Samuëls oog meteen op Eliab, en hij zei bij zichzelf: 'Hij die daar staat, is vast en zeker degene die de HEER tot koning wil zalven.' Maar de HEER zei tegen Samuël: 'Ga niet af op hoe hij eruit ziet en op de lengte van zijn lichaam. Hem heb ik niet gekozen om koning te worden. Het gaat niet om wat de mens ziet: de mens kijkt naar het uiterlijk, maar de HEER kijkt naar het hart.' Toen riep Isaï Abinadab en stelde hem aan Samuël voor, maar die zei: 'Ook hem heeft de HEER niet gekozen.' Isaï stelde Samma voor, maar weer zei Samuël: 'Ook hem heeft de HEER niet gekozen.' Zo stelde Isaï zijn zeven zonen aan Samuel voor, maar telkens zei Samuël dat dit niet degene was die de HEER gekozen had. 'Zijn dit alle zonen die u hebt?' vroeg hij. 'Nee,' antwoordde Isaï, 'de jongste is er niet bij, die hoedt de schapen en de geiten.' Toen zei Samuel tegen Isaï: 'Laat hem hier komen. We beginnen niet aan de maaltijd voordat hij er is.' Isaï liet hem halen. Het was een knappe jongen met rossig haar en sprekende ogen. En de HEER zei tegen Samuël: 'Hem moet je tot koning zalven. Hij is het.' Samuël nam de hoorn met olie en zalfde hem te midden van zijn broers. Vanaf die dag was David vol van de Geest van de HEER.

## **We zingen samen met Waisisi: Lied 970 – Vlammen zijn er vele**

Waisisi: 1, 2 en 3

Vlammen zijn er vele, één is het licht,  
licht van Jezus Christus,  
vlammen zijn er vele, één is het licht  
wij zijn één in Christus.

Ranken zijn er vele, één is de stam,  
wijnstok van het leven,  
ranken zijn er vele, één is de stam,  
wij zijn één in Christus.

Gaven schonk Hij vele, één is de Geest,  
Geest van Jezus Christus,  
gaven schonk Hij vele, één is de Geest,  
wij zijn één in Christus.

Allen: 4 en 5



**Ve-len mogen die-nen als on-ze Heer,**  
**Hij wast on-ze voeten,**  
**ve-len mogen die-nen als on-ze Heer,**  
**wij zijn één in Chris-tus.**

Leden zijn er vele, één is zijn kerk,  
wij zijn Christus' lichaam,  
leden zijn er vele, één is zijn kerk,  
wij zijn één in Christus.

## **Lezing van Efeziërs 4: 12b-16**

Zo wordt het lichaam van Christus opgebouwd, totdat wij allemaal samen, door ons geloof en door het kennen van de Zoon van God, een eenheid vormen. Dat is de eenheid van de volmaakte mens, van de volledige volheid van Christus. Dan zijn we geen onmondige kinderen meer die stuurloos ronddobberen en met elke wind meewaaïen van wat mensen zoal verkondigen. Dan zullen we ons

aan de waarheid houden en elkaar liefhebben, en daardoor samen volledig toegroeien naar Christus die het hoofd is. Vanuit dat hoofd krijgt het lichaam samenhang. Het wordt ondersteund en bijeengehouden door alle gewrichtsbanden. Ieder lichaamsdeel draagt naar vermogen bij tot de groei van het lichaam. Zo wordt het lichaam van de kerk opgebouwd door de liefde.

### **We zingen Gezang 314: 3 en 4 uit het Liedboek voor de kerken (1973)**

Nabij of ver, wij zijn verbonden:  
één Heer en één geloof, één doop,  
één Geest is tot ons neergezonden,  
en één is aller liefd' en hoop.  
Wij bidden en wij danken saâm,  
wij roemen in één Vadernaam.

Hoopt op de Heer, zijn dag komt nader!  
Eén kudd', één Herder is beloofd.  
De volken buigen zich te gader  
voor Jezus Christus, aller Hoofd!  
Dat toch de dag des heils verscheen,  
dan worden aard' en hemel één!

### **Verkondiging**

### **We zingen Lied 218 uit de Evangelische Liedbundel**



Sa - men in de naam van Je - zus  
hef - fen wij een lof - lied aan,  
want de Geest spreekt al - le ta - len  
en doet ons el - kaar ver - staan.





Sa - men bid - den, sa - men zoe - ken,  
naar het plan van on - ze Heer.  
Sa - men zin - gen en ge - tui - gen,  
sa - men le - ven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten  
dat God niet veranderd is.  
en zijn liefde als een lichtstraal  
doordringt in de duisternis.  
't Werk van God is niet te keren  
omdat Hij erover waakt  
en de Geest doorbreekt de grenzen  
die door mensen zijn gemaakt.

Prijs de Heer, de weg is open  
naar de Vader, naar elkaar.  
Jezus Christus, Triomfator,  
mijn Verlosser, Middelaar.  
Vader, met geheven handen  
breng ik U mijn dank en eer.  
't Is uw Geest die mij doet zeggen:  
Jezus Christus is de Heer!

**De kinderen komen terug uit de kinderdienst**



## We zingen met de kinderen Lied 473 uit de Evang. Liedbundel



Who's the King of the jung-le? (oeh, oeh!)



Who's the King of the sea? (blub, blub)



Who's the King of the u - ni - verse



and who's the King of me? Well, I say:



J\_, E\_, S\_, U\_, S\_, Yes!



He's the King of me!



He's the King of the u - ni - verse,



the jung-le and the sea! (blub, blub!)

## Gebed

### Waisisi zingt: Leonard Bernstein – One Hand, One Heart

(uit West Side Story)

*Maak van onze handen één hand, maak van onze harten één hart, maak van onze beloften één belofte, tot de dood ons scheidt. Maak van onze levens één leven, dag na dag. Het begint nu: één hand, één hart. Zelfs de dood zal ons niet scheiden.*



## **Verder programma van de startdag**

### ***Openlucht Thomaskerk***

12.00	11.00	Koffie, thee, limonade en iets lekkers
12.30	11.30	We maken stukjes van een mozaïek
13.00	12.00	Lunch
13.30	12.30	Afsluiting met daarin Lied 418: 1 en 2

## Lied 418: 1 en 2



God, schenk ons de kracht  
dicht bij U te blij - ven,  
dan zal ons geen macht  
uit el - kan - der drij - ven.  
Zijn wij in U een,  
sa - men op uw we - gen  
dan wordt ons tot ze - gen  
la - chen en ge - ween.

Niemand kan alleen,  
Heer, uw zegen dragen;  
zegen drijft ons heen  
naar wie vrede vragen.  
Wat Gij schenkt wordt meer  
naar gelang wij delen,  
horen, helpen, helen,  
vruchtbaar in de Heer.