



Zondag 15 augustus 2021 – organist enz.

- Orgelspel
- Welkom en mededelingen
- **Ps. 80: 1 en 7** [*O God van Jozef, leid ons verder*]
- Bemoediging en groet
- Gebed om vergeving
- Woord van vergeving
- **Lied 310** als leefregel [*Een is de Heer, de God der goden*]
- Gebed om de opening van het woord
- De kinderen gaan naar de kinderdienst
- Lezing van 1 Samuël 4: 1–18 [*voorganger*]
- **Lied 941: 1, 2 en 3** [*Waarom moest ik uw stem verstaan?*]
- Lezing van 1 Samuël 5: 1–5 [*lector*]
- Verbindende tekst [*voorganger*]
- Lezing van 1 Samuël 6: 1–5 [*lector*]
- **Lied 941: 4**
- Preek
- **Lied 802: 1, 4, 5 en 6** [*op andere melodie dan in het liedboek; zie hieronder*]
- De kinderen komen terug uit de kinderdienst
- Gebed
- **Lied 969** [*In Christus is noch west noch oost*]
- Zegen, gesproken ‘Amen’
- Orgelspel



Door de we - reld gaat een woord
en het drijft de men - sen voort:
'Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat ik u wijs.'

Refrein:

He - re God, wij zijn ver - vreem - den
door te luis - t'ren naar uw stem.
Breng ons saam' met uw ont - heem - den
naar het nieuw Je - ru - za - lem.

4 Door de wereld klinkt een lied
tegen angsten en verdriet,
tegen onrecht, tegen dwang
richten pelgrims hun gezang.
Refrein:

5 Velen, die de moed begaf
blijven staan, of dwalen af.
Hunk'rend naar hun oude land.
Reisgenoten, grijp hun hand.
Refrein:

6 Door de wereld gaat een woord
en het drijft de mensen voort:
'Breek uw tent op, ga op reis
naar het land dat ik u wijs.'
Refrein: