



Kerkdienst op 2 mei 2021

- Welkom en mededelingen door de ouderling van dienst
- Muzikale inleiding op de dienst
- Niet aangekondigde stilte
- Openingslied: Psalm 2: 1 en 4 Wat drijft de volken, wat bezielt hen toch?
- Bemoediging en groet
- Gebed van toenadering
- Woorden van genade en een richtlijn voor ons leven: Joh 15: 9-17
- Glorialied: 864: 1 Laat ons de Heer lofzingen
- Gebed bij de opening van de Bijbel
- 1^e Lezing: Deut 4: 32 – 40 De Here is de enige God, er is geen ander
- Lied: 310: 1 Eén is de Heer, de God der goden
- 2^e Lezing: Joh. 15: 1-8, 18-27 De ware wijnstok en de haat van de wereld
- Lied: 526: 1 en 4 Juich voor de koning van de Joden, de koning van de volken
- Uitleg en verkondiging: God begint iets nieuws in Jezus!
- Lied: 518: 1 en 3 Mijn koning, hoe bloei ik als rank met U verweven
- Dankgebed en voorbede, stil gebed, samen bidden we het Onze Vader
- Info over de collecte
- Slotlied: 970: 1 en 2 Vlammen en ranken zijn er veel, één is de wijnstok van het leven
- Zending en zegen
- lied 708: 1 en 6 Het Wilhelmus