

Gedachtenisdienst 22 november 2020



“Leesbare namen”

Met medewerking van leden van de Thomascantorij
Mar van der Veer, dirigent en musicus
Ds. Freek Schipper, voorganger



Thomaskerk
Zierikzee

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Meditatieve muzikale inleiding

De Thomascantorij zingt: Psalm 87: 1 en 3

Op Sions berg sticht God zijn heilige stede.
Zij heeft zijn hart, Hij houdt er open hof.
O Godsstad, vrolijk zingen wij uw lof:
door uwe poort zal ieder binnentreden.

God zal hen zelf bevestigen en schragen
en op zijn rol, waar Hij de volken schrijft,
hen tellen, als in Israël ingelijfd,
en doen de naam van Sions kinderen dragen.

Bemoediging en Groet

Gebed om ontferming

De Thomascantorij zingt als Gloria

‘Lobe den Herren meine Seele’ van Felix Mendelssohn Bartholdy

Loof de Heer, mijn ziel, en alles wat in mij is zijn heilige Naam.

Loof de Heer, mijn ziel, en vergeet niet een van zijn weldaden!

Gebed bij de opening van het Woord

Lezing van Openbaring 3: 5 (vertaling NBG 1951)

Uit de brief aan de gemeente in Sardes

Christus zegt:

“Wie overwint, zal bekleed worden met witte klederen.

En Ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens,
maar Ik zal zijn naam belijden voor mijn Vader en voor zijn
engelen.”

Lezing van Openbaring 5: 1-10 (Nieuwe Bijbelvertaling)

Johannes schrijft:

Toen zag ik dit: degene die op de troon zat had in zijn rechterhand een boekrol die aan beide kanten beschreven was en met zeven zegels was verzegeld. Ik zag een machtige engel die met luide stem uitriep: 'Wie komt het toe de zegels te verbreken en de boekrol te openen?'

Maar er was niemand in de hemel of op aarde of onder de aarde die de boekrol kon openen en inzien.

Het deed me veel verdriet dat blijkbaar niemand het verdiende om de boekrol te openen en hem in te zien.

Toen zei een van de oudsten tegen mij: 'Wees niet verdrietig. Want de leeuw uit de stam Juda, de telg van David, heeft de overwinning behaald, en daarom mag hij de boekrol met de zeven zegels openen.'

Midden voor de troon, tussen de vier wezens en de oudsten, zag ik een lam staan. Het zag eruit alsof het geslacht was en het had zeven horens en zeven ogen; dat zijn de zeven geesten van God die over de hele wereld zijn uitgestuurd. Het lam ging naar degene die op de troon zat en ontving de boekrol uit zijn rechterhand.

Op hetzelfde moment wierpen de vier wezens en de vierentwintig oudsten zich voor het lam neer. Ieder van hen had een lier en een gouden schaal vol wierook; dat zijn de gebeden van de heiligen.

En ze zetten een nieuw lied in:

'U verdient het om de boekrol te ontvangen en zijn zegels te verbreken.

Want u bent geslacht en met uw bloed hebt u voor God mensen gekocht uit alle landen en volken, van elke stam en taal.

U hebt voor onze God uit hen een koninkrijk gevormd en hen tot priesters gemaakt.

Zij zullen als koningen heersen op aarde.'"

De Thomascantorij zingt: Lied 98: 1, 2 en 5 uit Zingende Gezegend

Wie is waard de rol te nemen
die het heil voor ons ontsluit?
Wie kan zeven zegels breken,
zeggen wat de Schrift beduidt?
Niemand heeft er ingekeken,
niemand legt de toekomst uit.

Een is waard het boek te lezen
staande voor Gods hoge troon;
slechts de leeuw die lam wil wezen,
koning met een doornenkroon-
Hij, verrezen, zal genezen:
wie een slaaf was, werd een zoon!

Zie, het boek van Gods historie
is ontsloten, en het wacht
tot het volk van zijn victorie
zingen zal uit alle macht:
Lof, aanbidding, wijsheid, glorie,
zij het lam, voor ons geslacht!

Overdenking

De Thomascantorij zingt: Lied 274 uit Zingende Gezegend

Geef, o Heer, dat onze namen
in Uw licht te lezen zijn,
zoals lijnen in de ramen
door het zonlicht zichtbaar zijn.

Als de dag dreigt weg te dromen,
als de nacht zich binnendringt
en niet aan het licht doet komen
dat Gij ons bestaan omringt.

schrijf dan onze namen over
met uw stift van louter licht
laat de letters -ach hoe pover-
lijnen zijn van uw gezicht!

Straal vandaag door alle ramen
met uw zomerzonnenschijn;
Heer, dan zullen onze namen
in uw licht te lezen zijn.

Herdenking van wie gestorven zijn – inleiding

De Thomascantorij zingt: ‘Wachet auf, ruft uns die Stimme’
van Felix Mendelssohn Bartholdy

‘Word wakker!’ roepen de stemmen van de wachters op de torens van Sion, ‘de Bruidegom komt eraan!’ Ja, kom, Heer Jezus! We willen zingen tot uw eer, samen met allen die staan rond uw troon.

Namen in het licht

De namen klinken in de volgorde van de dag van overlijden

Arendje Dirkje Kouwenberg-Stoutjesdijk

Co de Jonge-Hoogwerf

Arie Izaäk Fluijt

Bert Doolaard

Hendrik Pelgrim

Ina Rentier-Contact

Gerard van 't Veer

Adriaantje Francina Plaating

Lichtjes van gedenken en verwachten

De Thomascantorij zingt Lied 60 uit de bundel ‘In een land dichter bij zee’

Als jouw naam klinkt, zie ik even
hoe je liep en wat je zei,
wat er altijd is gebleven
van jouw leven diep in mij.

Als jouw naam klinkt, stroomt er water
door mijn ogen, door mijn ziel.
Onze dromen, plan voor later.
Tijd die in het water viel.

Als jouw naam klinkt, komt tot leven
hoe je mij hebt meegemaakt,
meegeschapen, weggegeven,
mijn bestaan hebt aangeraakt.

Als jouw naam klinkt, wacht ik onder
onze levens eens een hand;
ook al voelt nu alles zonder,
God brengt ons weer in verband.

Gebed

De Thomascantorij zingt: Lied 650: 1, 2, 3, 4 en 7

De aarde is vervuld
van goedertierenheid,
van goddelijk geduld
en goddelijk beleid.

Gods goedheid is te groot
voor het geluk alleen,
zij gaat in alle nood
door heel het leven heen.

Zij daalt als vruchtbaar zaad
tot in de groeve af
omdat zij niet verlaat
wie toeven in het graf.

Omdat zij niet vergeet
wie godverlaten zijn:
de wereld hemelsbreed
zal goede aarde zijn.

Al gij die God bemint
en op zijn goedheid wacht,
de oogst ruist in de wind
als psalmen in de nacht.

Zegen

Orgelspel

