



NB geen meditatieve muzikale inleiding

- **Orgelspel**
- Welkom en mededelingen
- **Ps 92: 1, 2 en 3** [*Waarlijk, dit is rechtvaardig*]
- Bemoediging en Groet
- Gebed
- **Lied 304** [*Zing van de Vader*]
- Moment voor de kinderen
- Lezing Daniël 5: 1 t/m 7 (voorganger)
- Lezing Daniël 5: 22 t/m 30 (lector)
- **Lied 32 uit de bundel Zingende Gezegend** van André Troost, melodie Ps. 97 [*Een teken aan de wand – zie hieronder*]
- Lezing van Matteüs 11: 25-30
- **Gezang 366: 1, 4 en 6** uit het Liedboek voor de kerken (1973) [*Gij zijt mijn goed; mijn juk is licht*]
- Preek
- **Lied 978: 1 en 4** [*Aan U behoort, o Heer der heren, de aarde...*]
- Afkondiging van overlijden
- **Lied 415: 1, 2 en 3** [*Zegen ons, Algoede*]
- Gebed
- **Lied 655: 1, 4 en 5** [*Zing voor de Heer een nieuw gezang*]
- Zegen
- **Orgelspel**

Tr 32 Een teken aan de wand

Een te - ken aan de wand:
vin - gers van ho - ger - hand
die o - pen - baar be - schrij - ven
wat niet ge - heim kan blij - ven
al wat gij hebt misdaan
zal op de mu - ren staan;
als God uw har - ten leegt
dan blijkt hoe licht gij weegt;
lucht is uw grootheids - waan!

2

Lees wat geschreven staat,
nog is het niet te laat,
als gij u wilt bekeren
zal God de vijand weren.
Laat niet de roes van wijn
uw laatste toevlucht zijn;
de macht van goud en geld,
de nacht van grof geweld
maken wie groot is klein.

3

Eerbiedig dan , o mens,
God en zijn goede grens,
het spoor van zijn geboden -
en hoor! Hij zal u noden:
Mijn tafel staat gereed,
wijn ,brood en bruiloftskleed;
en aan de hemelwand,
schrijf Ik met eigen hand
dat Ik u niet vergeet!