

Thomaskerk Zierikzee – Dienst op startzondag 2020



“Kruis- en kruisjesdragers”

met medewerking van
Ensemble Waisisi
Anton Weenink, musicus
ds. Freek Schipper, voorganger
Werkgroep voor de Startdag

~~~~~

#### Muziek

#### Welkom en mededelingen

**Zingen** (staande) Lied 146c: 1, 4 en 7 [*Alles wat adem heeft, love de Here*]

#### Woord van vertrouwen Vredegroet

#### Waisisi zingt: De lofzang van Daniëls vrienden in de vurige oven

Tekst: Toevoeging aan het bijbelboek Daniël. Muziek: Mar van der Veer  
*Alle werken van de Heer, zegen de Heer. Engelen en mensenkinderen, dauw en regen, nacht en dag, licht en donker, prijs hem, maak hem voor altijd groot.*

#### Gebed

**We zingen** Lied 313: 2 [*God opent hart en oren; tekst in lit.*]

**Gesprek met de kinderen voor ze naar hun dienst gaan**

## Lezing van Daniël 1

Nebukadnessar was de koning van Babylonië. Hij kwam met zijn leger naar de stad Jeruzalem. Hij nam de koning van Juda gevangen. Ook andere Joden nam hij mee naar Babel. Hij nam ook veel voorwerpen mee uit de tempel in Jeruzalem. Hij bracht ze naar de tempel van zijn eigen god in de stad Babel.

Op een dag liet Nebukadnessar zijn dienaar Aspenaz bij zich komen. Aspenaz regelde alles in het paleis. De koning zei tegen hem: 'Kies een aantal jonge Israëlieten uit die uit belangrijke families komen, en breng ze naar mijn paleis. Geef ze drie jaar een opleiding. Zorg dat ze de taal en de boeken van Babylonië goed kennen. En laat ze elke dag hetzelfde eten en drinken als ik. Daarna moeten ze bij mij in dienst komen.'

Aspenaz zocht een aantal jonge mannen uit. Daar hoorden ook Daniël, Chananja, Misaël en Azarja bij. Maar Aspenaz gaf hun andere namen. Hij noemde hen Beltesassar, Sadrach, Mesach en Abednego.

Daniël wilde zich aan de Joodse regels voor het eten blijven houden. Daarom wilde hij niets nemen van het koninklijke eten en drinken. Hij vroeg aan Aspenaz of hij het mocht laten staan. God zorgde ervoor dat Aspenaz vriendelijk bleef tegen Daniël. Maar Aspenaz zei wel tegen hem: 'Ik ben bang voor de koning. Straks vindt hij dat je er slechter uitziet dan de andere jonge mannen. En dan krijg ik natuurlijk de schuld.'

Daniël zei: 'Zullen we het uitproberen? Geef ons tien dagen alleen maar groente te eten en water te drinken. Kijk hoe we er dan uitzien. En vergelijk ons met de jonge mannen die wel alles eten wat de koning wil. Beslis daarna wat u verder met ons wilt doen.'

Na die tien dagen later zagen Daniël en zijn vrienden er heel goed uit. Ze waren gezonder dan de jonge mannen die wel gegeten hadden wat de koning wilde. Vanaf die dag gaf de bewaker hun niets anders meer te eten dan groente.

De vier jonge mannen waren heel wijs. God zorgde ervoor dat ze alle boeken van de geleerden uit Babylonië begrepen. En Daniël kon ook nog dromen uitleggen. De koning merkte dat Daniël en zijn vrienden veel wijzer waren dan de andere mensen. De koning nam hen in dienst, en hij kon met hen over alle problemen in zijn koninkrijk spreken.

## Lezing van Matteüs 5: 14-16

Jullie zijn het licht in de wereld. Een stad die boven op een berg ligt, kan niet verborgen blijven. Men steekt ook geen lamp aan om hem vervolgens onder een korenmaat weg te zetten, nee, men zet hem op een standaard, zodat hij licht geeft voor ieder die in huis is. Zo moet jullie licht schijnen voor de mensen, opdat ze jullie goede daden zien en eer bewijzen aan jullie Vader in de hemel.

**We zingen** lied 25 uit de bundel 'In een land dichterbij zee' [*'Kom voor de dag', met noten in lit.*] Waisisi: vs. 1, Allen vs. 2 en 3

### Overdenking

"Kruis- en kruisjesdragers"  
[afbeeldingen]



**We zingen:** Lied 54 uit de tweede bundel 'Het liefste lied van overzee'

Waisisi: vs. 1, Allen: vs. 2 en 3

Waar de nacht de men-sen houdt om- van-gen,  
willen wij ons keren naar het licht  
dat door God in Chris-tus is ont- sto-ken,  
Mor-gen-ster die ons de dag be -richt.  
Want dit licht is ster-ker dan het duis-ter,  
waar-uit ooit de dag werd opge - richt.  
Waar de scha-du-wen nog al-om heer-sen  
ke-ren wij de o -gen naar dit licht!

2 Valt het lijden van de hulpelozen  
als een schaduw zwaar op onze weg,  
laten wij het kruis van Christus dragen  
waarin ons de dag is aangezegd,  
*refrein:* Want dit licht...

3 Laten wij ook nu een kaars ontsteken  
als een teken dat de dood weerspreekt,  
als een licht voor wie de hoop verloren,  
als een licht waarbij de strijd verbleekt.  
*refrein:* Want dit licht...

## De kinderen komen terug uit de kinderdienst

### Waisisi zingt: **Glory in the Cross**

Tekst en muziek: Daniel Schults. Bewerking: Mar van der Veer

*Het kruis van Christus is onze heerlijkheid en hoop. Laten we de Heer eren die werd gebroken om ons heel te maken. Niemand heeft grotere liefde dan wie zijn leven geeft voor zijn vrienden. Aan het kruis komen hemel en aarde samen. Daar is de goedheid van God aan het licht gekomen.*

### Gebed

**We zingen** Lied 425 [Vervuld van uw zegen; met muziek en tekst in lit.]

## Zegen

we zingen het 'Amen'

***Bij de maaltijd kunnen jullie de stoelen wel bijdraaien in de richting van anderen, maar willen jullie blijven letten op de vereiste veilige afstand?***

*Wie het geld voor de **collecte** wil overmaken, kan gebruik maken van deze QR-code*



Gereformeerde kerk  
Zierikzee

**Thomaskerk**