

Woorden en beelden die in de dienst van 16 juni worden geprojecteerd

Kinderlied:

God kent jou vanaf het begin.
Helemaal van buiten en van binnenin.
Hij kent al je vreugde en al je verdriet.
Want Hij ziet de dingen die een ander niet ziet.

En weet je wat zo mooi is;
bij Jezus voel je je vrij
om helemaal jezelf te zijn,
want Hij houdt van jou ja, Hij houdt van jou.
Ja, Hij houdt van jou en mij.

Gesprek met de kinderen



Toelichting bij de naam Dorkas

Dorkas (Grieks) = Tabita (Aramees) = hert, hinde

Gedicht:

Dorkas

Haar leven snelde als een hinde
die altijd wel een plek kan vinden
waar mensen leven in gemis
en dus nabijheid nodig is.

Zo toont zij zich een volgeling
van Hem die door de wereld ging
in 't spoor van Gods barmhartigheid:
de warme gloed van tederheid.

Ze vraagt betrokken naar verdriet,
bekleedt met troost al wat ze ziet.
Ze biedt houvast en geeft je raad,
is zeer nabij in woord en daad.

Zo maakt ze waar en reikt ze aan,
ten voeten uit, ons voorgedaan,
dat Hij het ook van ons verwacht:
getuigen geven anderen kracht

Haar goed en moed staan levensgroot
naast iedereen die leeft in nood.
Haar hart vol liefde klopt zelfs aan
bij u en mij, om door te gaan!

Cees Hoogendoorn

Grote lijn van de preek, die regel voor regel in beeld komt

Loftrumpet voor Dorkas: discipelin

voor God: Hij maakt doden levend !

Tegenstem: Wordt ze opgewekt omdat ze goed doet?

Stem van Lucas: Opwekking is geen beloning
God wil wel dat goede inzet doorgaat

Tegenstem: En de andere gestorven mensen dan?

Stem van Lucas: Opwekking kan...

maar ik herken je vraag

Bescheiden wonder

Teken: Pasen niet alleen voor Jezus

Stem van de hoop: Het werk van Jezus gaat door
- nu, en eens voorgoed.

Afbeeldingen halverwege de preek:



Masaccio – Opwekking van Tabita
Brancacci Kapel, Florence, 1427



Petrus wekt
Dorkas op
Zondagsschool-
plaatje begin
20^{ste} eeuw

Afbeeldingen tegen het einde van de preek

