

Wij bidden om een nieuw begin

Projectlied Veertigdagentijd en Pasen 2019

Refrein

Wij bid den om een nieuw be-gin, een nieuw be-gin van le-ven. God
stuur ons toch uw we - reld in om lief - de door te ge - ven.

Couplet

In de woës-tijn klinkt de stem van de macht: "Ik zal je lei-den, ik
geef je mijn kracht. Buig je voor mij dan ver - drijf ik je pijn.
Ik maak je ko - ning in de - ze woës - tijt". Wij

- 2) Hoog op een berg is de hemel heel dicht bij –
open je ogen, dan ben je erbij.
Blijf toch niet slapen, vandaag is de dag
dat je Gods glorie aanschouwen mag.
- 3) Groeien duurt lang en gaat niet zo snel.
Wat nu niet lukt, dat kan volgend jaar wel.
Geef het niet op, want de Heer heeft geduld.
Hij blijft geloven en komt je te hulp.
- 4) Iemand ging weg, maar hij kwam weer terug.
Hij was op zoek naar het grote geluk.
Nu is het feest, want hij hoort er toch bij.
Als hij jouw broer was, was jij dan ook blij?
- 5) "Zorg voor mijn wijngaard, geniet er maar van.
Ik krijg mijn deel, vind je dat een goed plan?"
Dat zei een man, maar wat kreeg hij veel spijt,
want na een tijd was hij alles kwijt.
- 6) Kijk naar de koning van vrede en recht.
Hij is een redder, een held die niet vecht.
Zwaai met een palmtak en weet wat je ziet:
Hij brengt je vreugde, maar heeft ook verdriet.
- 7) Jezus gaf hoop aan de mensen in nood.
Maar wie helpt hem in het uur van zijn dood?
God laat niet los waar hij ooit aan begon.
Hij geeft het leven als licht van de zon.