

Oecumenische dienst in de Week van Gebed voor de Eenheid

Zondag 20 januari 2019
10 uur

Nieuwe Kerk Zierikzee



“Recht voor ogen”

M.m.v: Rooms-Katholiek Kerkkoor ‘Sint Willibrordus’
o.l.v: Wim Boer die ook het orgel bespeelt

Voorgangers en liturgen:

Ds. Piet de Graaf
Erik Steegmans
Ds. Freek Schipper

PLATFORM
voor de kerken in Zierikzee



Orgelspel

Welkom en mededelingen

Tiny Kieboom-Vos
namens het Platform voor de Kerken in Zierikzee

Zingen: Psalm 72-1: 1 en 4 uit Gezangen voor Liturgie (staande)



Geef, Heer, de ko-ning u -we rech-ten



en uw ge-rech-tig-heid



aan 's ko-nings zoon, om u- we knech-ten



te rich-ten met be-leid.



Dan ruist op al- le ber-gen vre-de,



heil op der heu-velen top.



Hij zal ge-wel-de-naars ver-tre-den,



maar ar-men richt hij op.

Hij zal de redder zijn der armen,
hij hoort hun hulpgeschrei.
Hij is met koninklijk erbarmen
hun eenzaamheid nabij.
Hij helpt, met hun bestaan bewogen,
die zijn in vrees verward.
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.
Hij draagt hen in zijn hart.

Stil gebed

Bemoediging en Groet

Ds. Freek Schipper

Toelichting bij de liturgische schikking

Ds. Freek Schipper

Gebed om ontferming

Erik Steegmans
in afwisseling met het koor dat 'Heer, ontferm U' zingt.

Het koor zingt als Gloria 'Eer aan God in den hoge'

Gebed bij de opening van het Woord

Ds. Freek Schipper

Gesprek met de kinderen

Erik Steegmans
Hierna gaan ze voor hun eigen dienst naar gebouw De Driehoek.

Bijbellezing Deuteronomium 16: 10 t/m 20

Dineke van Opdorp

U moet voor de HEER, uw God, het Wekenfeest vieren, zo uitbundig als uw vrijwillige gaven het toelaten, naar de mate waarin de HEER, uw God, u zegent. Ten overstaan van hem moet u dan feestvieren, samen met uw zonen en dochters, uw slaven, uw slavinnen, de Levieten die bij u in de stad wonen, en de vreemdelingen, de weduwen en de wezen. Doe dat op de plaats die de HEER, uw God, zal kiezen om er zijn naam te laten wonen. Bedenk dat u zelf in Egypte slaaf bent geweest; houd u daarom zorgvuldig aan deze voorschriften.

Wanneer het graan is gedorst en de druiven zijn geperst, moet u gedurende zeven dagen het Loofhuttenfeest vieren. Vier dan uitbundig feest, samen met uw zonen en dochters, uw slaven, uw slavinnen, en de Levieten, de vreemdelingen, de weduwen en de wezen die bij u in de stad wonen. Zeven dagen lang moet u voor de HEER, uw God, feestvieren op de plaats van zijn keuze. Hij zal immers al uw werk zegenen en u een rijke oogst geven. Vier daarom uitbundig feest.

Driemaal per jaar moeten alle mannen dus voor de HEER, uw God, verschijnen op de plaats die hij zal kiezen: voor het feest van het Ongedesemde brood, het Wekenfeest en het Loofhuttenfeest. Ze mogen daar niet met lege handen komen; ieder moet geven naar de mate waarin de HEER, uw God, hem heeft gezegend.

Stel in alle steden die de HEER, uw God, u in uw stamgebieden zal geven, rechters en griffiers aan, die zorg moeten dragen voor een zuivere rechtspraak. U mag de rechtsgang niet beïnvloeden en niet partijdig zijn. U mag geen steekpenningen aannemen, want

steekpenningen maken het oog van de wijze blind en de stem van de rechtvaardige vals. Zoek het recht en niets dan het recht. Dan zult u in leven blijven en mag u het land dat de HEER, uw God, u zal geven, in bezit nemen.

Het koor zingt 'Lead Me, Lord'

Leid mij, Heer, in uw rechtvaardigheid. Maak uw weg begaanbaar voor mijn aangezicht. Want alleen U, Heer, bent het die mij in veiligheid doet verblijven.

Bijbellezing Romeinen 12: 1 t/m 13

Ds. Piet de Graaf

Broeders en zusters, met een beroep op Gods barmhartigheid vraag ik u om uzelf als een levend, heilig en God welgevallig offer in zijn dienst te stellen, want dat is de ware eredienst voor u. U moet uzelf niet aanpassen aan deze wereld, maar veranderen door uw gezindheid te vernieuwen, om zo te ontdekken wat God van u wil en wat goed, volmaakt en hem welgevallig is. Met een beroep op de genade die mij geschonken is, zeg ik u allen dat u zichzelf niet hoger moet aanslaan dan u kunt verantwoorden, maar verstandig over uzelf moet denken. Denk overeenkomstig het geloof, dat is de maatstaf die God u heeft gegeven.

Zoals ons ene lichaam vele delen heeft en die delen niet allemaal dezelfde functie hebben, zo zijn we samen één lichaam in Christus en zijn we, ieder apart, elkaars lichaamsdelen. We hebben verschillende gaven, onderscheiden naar de genade die ons geschonken is. Wie de gave heeft te profeteren, moet die in overeenstemming met het geloof gebruiken. Wie de gave heeft bijstand te verlenen, moet bijstand verlenen. Wie de gave heeft te onderwijzen, moet onderwijzen. Wie de gave heeft te troosten, moet troosten. Wie iets weggeeft, moet dat zonder bijbedoeling doen. Wie leiding geeft, moet dat doen met volle inzet. Wie barmhartig voor een ander is, moet daarin blijmoedig zijn. Laat uw liefde oprecht zijn. Verafschuw het kwaad en wees het goede toegedaan. Heb elkaar lief met de innige liefde van broeders en zusters en acht de ander hoger dan uzelf. Laat uw enthousiasme niet bekoelen, maar laat u aanvuren door de Geest en dien de Heer. Wees verheugd door de hoop die u hebt, wees standvastig wanneer u tegenspoed ondervindt, en bid onophoudelijk. Bekommer u om de noden van de heiligen en wees gastvrij.

O Va-der, trek het lot U aan
 van allen die door U be-staan.
 Gij die geen ste-nen geeft voor brood,
 wees met uw kinde-ren in nood;
 en stil, God die recht-vaar-dig zijt,
 de hon-ger naar ge-rech-tig-heid.

O Vader, trek het leed U aan
 van allen die met ons bestaan.
 Gij hebt gezegd: geef gij hun brood, -
 doe ons hun naasten zijn in nood,
 opdat zij weten wie Gij zijt:
 de God van hun gerechtigheid.

Verkondiging

Ds. Piet de Graaf

Zingen Lied 567b uit Gezangen voor Liturgie

Zolang er men-sen zijn op aar-de,
 zolang de aar-de vruch-ten geeft,
 zolang zijt Gij ons al- ler Va-der,
 wij dan-ken U voor al wat leeft.

Zolang de mensen woorden spreken,
zolang wij voor elkaar bestaan,
zolang zult Gij ons niet ontbreken,
wij danken U in Jezus' naam.

Gij voedt de vogels in de bomen,
Gij kleedt de bloemen op het veld,
o Heer, Gij zijt mijn onderkomen
en al mijn dagen zijn geteld.

Gij zijt ons licht, ons eeuwig leven,
Gij redt de wereld van de dood.
Gij hebt uw Zoon aan ons gegeven,
zijn lichaam is het levend brood.

Daarom moet alles U aanbidden,
uw liefde heeft het voortgebracht,
Vader, Gijzelf zijt in ons midden,
o Heer, wij zijn van uw geslacht.

Gesprek met de kinderen

Erik Steegmans

Geloofsbelijdenis (staande)

Erik Steegmans

V. Gelooft u in God, de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde?

Zingen

(melodie: 'In de stad van koning David')

The musical score is written in 4/4 time with a key signature of one flat (B-flat). It consists of six staves of music. The lyrics are written below the notes. The melody is simple and suitable for children's singing.

Ik ge - loof in God de Vader,
On - ze Vader, on - ze Heer,
die de hemel en de aarde
en ook mij ge scha - pen heeft.
Ik ge - loof in God de Vader,
Hem zij glo - rie, lof en eer.

V. Geloof u in Jezus Christus, Zijn eniggeboren Zoon, onze Heer, die geboren is uit de maagd Maria, die geleden heeft en gestorven is, die uit de dood is opgestaan en zit aan Gods rechterhand?

Zingen Ik geloof in Jezus Christus,
Zoon van God en Mensenzoon,
die verrezen uit de doden
ons bevrijdt uit alle dood.
Ik geloof in Jezus Christus:
levend Woord en levend Brood.

V. Geloof u in de heilige Geest, in één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven?

Zingen Ik geloof dat God door Jezus
ons zijn Geest gezonden heeft,
die ons vreugde, licht en warmte,
die ons kracht en liefde geeft.
Ik geloof in God de Helper:
Geest die levend in mij leeft.

V. U die hier aanwezig bent: dit is ons geloof, dit is het geloof van de Kerk dat we met vreugde belijden in Jezus Christus, onze Heer. Amen

Dankgebed en voorbeden

Ds. Freek Schipper

Het koor zingt ter afsluiting van de gebeden 'Pater Noster'

(het Onze Vader)

Inzameling van gaven

Toelichting bij de bestemming van de opbrengst van de 1e collecte

Collectedoelen:

Tiny Kieboom

1. Amnesty International
2. Bestrijding van de onkosten voor deze dienst

Het koor zingt tijdens de inzameling "O praise God in his Holiness"

(psalm 150) van C.V. Stanford

Loof God in zijn heiligdom, loof hem om zijn machtige daden en om zijn geweldige goedheid. Loof hem met alle muziekinstrumenten. Laat alles wat adem heeft de Here loven. Ere zij aan God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, nu en eeuwig, amen.

Zingen (*staande*) Lied 146a: 1, 4 en 7 uit het Liedboek 2013



Laat ons nu vrolijk zingen!
kom, hef uw liederen aan
voor Hem, wie alle dingen
al-tijd ten dien-ste staan.
Ik wil de Heer daar-bo-ven
lof-prij-zen hier op aard,
ja, Hem van har-te lo-ven,
die vei-lijk mij be-waart.

- 4) Hij is de Heer, de trouwe,
die niemand onrecht doet.
Wie maar aan Hem zich houden,
die geeft Hij alle goed.
Moet iemand onrecht lijden,
de Heer staat aan zijn kant.
Hij doet te allen tijde
aan elk zijn woord gestand.
- 7) Ik arme en geringe,
hoe zou ik voor uw troon
U lof en dank toezingen?
Gij zijt zo groot, zo schoon.
Maar omdat Gij mijn leven
dult voor uw aangezicht,
mag ik, o Heer, U geven
de weerglans van uw licht.

Zegen

Ds. Freek Schipper

Na de dienst wordt er koffie, thee en limonade geschonken en is er gelegenheid elkaar te ontmoeten.

*Deze dienst is te beluisteren via Radio Schouwen-Duiveland
(107.1 FM of 107.6 FM Kabel)*

De dienst wordt ook uitgezonden via www.kerkomroep.nl